

VELKOMMEN TIL GAMMELBY

Hermed vil Gammelby Grundejerforening gerne byde jer rigtig hjertelig velkomment til Gammelby.

Vi håber I vil trives i byen, og vi håber I har lyst til at deltage i de aktiviteter der foregår, i den udstrækning jeres tid tillader det.

Gammelby Grundejerforening blev stiftet i 1985, og er en forening af grundejere på Gammelbyvej. Det er vort formål at varetage medlemmernes interesser i spørgsmål om jord og ejendom, miljø i nærområdet, føre forhandlinger med kommunen og andre offentlige myndigheder, samt varetage andre fælles opgaver i Gammelby, både af praktisk og social karakter, til gavn og glæde for beboerne i Gammelby.

Med passende mellemrum, ca 4-6 gange om året, udsender vi et nyhedsbrev som i korte træk fortæller om foreningens arbejde, om de ting vi har gang i, og om de arrangementer vi planlægger.

Har I spørgsmål til et eller andet i forbindelse med disse vidtfavnende emner, er I altid velkommen til at kontakte os i bestyrelsen. Vi vil være glade for at hjælpe.

Venlig hilsen

Gammelby Grundejerforening
Bestyrelsen

Niels Åsted, Formand, Gammelbyvej 25, Tlf 75368161

John Holstein, Kasserer og Redaktør, Gammelbyvej 35, Tlf. 75368666

Gert Møller Christensen, Gammebyvej 38, Tlf 75368889

Til alle husstande i Gammelby
Fra Gammelby Grundejerforening

23. maj 1997

Forårsnyt

På den årlige generalforsamling blev årets gang i 1996 gennemgået og der var tilfredshed med de nye tiltag, der var taget i årets løb. Der blev opfordret til at fortsætte med juletræstænding og æbleskiver, som vi gjorde i december. Der blev ivrigt debatteret omkring den udsendte "Forslag til Kommuneplan 1996-2007" og deri fremgår det, at marken mellem Gammelbyvej 23-31 og nr. 33 foreslås udlagt til 2 stk "jordbrugsparceller" a' ca 5000 m².

Bestyrelsen blev bedt om at meddele Vejen Kommune, at Gammelby Grundejerforening tager afstand fra denne ide, begrundet i byens opbygning m.m..

Derudover beder vi Vejen Kommune om skriftlig at redegøre for, hvilke tiltag de vil anvende i anledning af Elsam 's planer om en ny 400 kw højspændings ledning mellem Vejen og Esbjerg.

P.S. Gammelby Grundejerforening har d.d. endnu ikke modtaget information fra Vejen Kommune, som ønsket. Kopi af brevet vedlagt dette brev.

I samme forbindelse kan vi oplyse, at vi er opfordret til at gå i samarbejde med "Gjerndrup borgere mod el-ledninger" Vi har været til møde, og skal i næste uge igen. Det vil blive alt for omfattende at redegøre for arbejdet her, men der er jævnlige pressedækning på sagen.

Derudover blev det på generalforsamlingen aftalt, at lørdag 21. 6 1997 holdes en sommerfest med fælles spisning i et lejet festtelt, placeres som tidligere hos Søren og Lene, og mandag afbrændes Sct. Hans bål et sted i byen, nærmere information udsendes senere.

Den 19. marts deltog Niels Åsted i et planlægningsmøde mellem de 9 foreninger i Læborg Sogn og man enedes om en aften i Læborg Forsamlingshus med Familien Rudi Christensen fra G\ve, som rejste jorden rundt. De fortæller og viser lysbilleder fra turen. Dette møde foregår d. 27. oktober 1997 i Forsamlingshuset.

Endvidere har vi arbejdet for at m et par genbrugs containere til pap/papir og glas hertil byen, men entreprenøren gav afslag, da han mente vi var for i byen, til at dette kan betale sig for ham.

På et møde arrangeret af "Forstadsforsamlingen ved Vejen Erhvervsråd" var temaet kollektiv bustrafik i området og da bestyrelsen var bedt om at undersøge muligheden for bustransport til og fra Gammelby i skoleferier, deltog Niels Åsted denne aften. Der blev fra trafikplanlæggere tydeligt sagt, at kundegrundlaget i Gammelby i skoleferier er for lavt til at dette kan lade sig gøre.

Dette var en gennemgang af de vigtigste emner, som vores Grundejerforening har arbejdet med i det sidste års tid.

Byens borgere ønskes en god sommer og et håb om så mange som muligt bakker op om Grundejerforeningen og dens virke.

Med venlig hilsen

Gammelby Grundejerforening / Niels Åsted

Gammelby Vandværk —Hjemstavnsafien i LæborgForsamlingshus

18. 02. 2004 Af Niels Åsted.

I 1923 blev borgerne i Gammelby enige om, at oprette et vandværk og resultatet blev, at de fik etableret en vandforsyning fra det højeste punkt i byen, på højen ved siden af Gammelby mølle. Senere beboet af Dagny og Alf Tranberg Hansen og deres 3 sønner. Nu ejet af Bente og Gert Møller Christesen.

Tilbage til 1923, hvor bestyrelsen fik en aftale med ejeren af møllen om, at han skulle sørge for at pumpe vand op til forbrugerne og i 1930'erne var der også dengang økonomiske trængte tider i Gammelby- ligesom så mange andre steder på grund af børskrakket i USA. Tilbage til mølleren i Gammelby, ja, han blev simpelthen sat ned i honorar for sit arbejde med at pumpe vand op. Penge var der ikke mange af, derfor en lønudsættelse i mølleren..

Man havde nedgravet røret i byen, men hvor langt de var under overfladen ved jeg ikke, men i hvert fald frøs vandrørene i jorden lige efter krigen, der var nogle meget kolde vintre dengang. Det betød at de, der ikke havde vand, hentede vand hos Murer Henrik, han var ikke med i vandværket, derfor kunne han forsyne dem fra sin brønd, og hvor boede så Murer Henrik det gjorde han i vores hus, nr. 25 det gule hus i Gammelby. Hvornår han kom med i Vandværket ved jeg ikke. Men efter denne kolde vinter, blev det besluttet at alle rør blev gravet længre ned, Sikke et slid det må have været, det var manuel arbejde hele vejen igennem. Og denne lille episode har jeg flere gange fået fortalt af Olga og Zakarias Thomsen som gennem mange år boede i nr 22.

Men op gennem 50' og 60'erne steg forbruget i takt med dyreholdene blev større og større og i 1969 blev en ny hovedledning lagt ned fra Værket og gennem gårdspladsen hos Søren og Lene - tidligere ejet af Jenny og Alfred Hansen. og hen til Gammelbygård, hvor der var mange køer og ungkreaturer.

På det tidspunkt forlyder det, at den årlige generalforsamling blev holdt på " Villes Konditori " i Vejen. Man startede med et slag kort inden kaffen og generalforsamlingen.

Der kom flere og flere rørbrud og mangel på vand op gennem 70'erne og i 1979 kom jeg i bestyrelsen sammen med Anton Flintholm samt Niels Jacobsen. Vi fik bemyndigelse af generalforsamlingen til at sørge for en totaludskiftning af alle rør i byen på 1 gang. Det gjorde vi så på 18 dage i maj-juni måned 1981. Hele byen deltog efter fyraften med at grave op, køre jord væk lægge et lag sand ud i bunden, og dagen efter lagde Regna Sørensen, vvs mand i Vejen nye plastrør ned, og så var et hold i gang med at dække med sand og andre gravede op længere henne af gaden. Naturligvis var der indlagt forfriskningspauser disse aftener. Andre havde jobbet med at lave nødforsyninger rundt i haverne, over hækkene og lign, med haveslanger, så de, der ikke havde officiel vand fik fra de huse der ikke var berørt disse dage, af opgravningen. Andre havde jobbet med afmærkning, af hensyn til trafikken. Jeg kan huske budgettet lød på 3700 kr, men da regnskabet kom kom lød det på 3480 kr pr. husstand kontant betaling. Ikke noget med 19% rente, som vandværket ikke kunne fratække på selvangivelsen, det kunne det, hvis den enkelte forbruger optog lån i eget navn. Mig bekendt ble det nu ikke nødvendig for nogen.

På den føromtalte generalforsamling i 1979, besluttede vi at udvide vandværket til også at bestå af en grundejerforeningsdel, som havde samme bestyrelse som værket i disse år, men i første halvdel af 80'erne kom der flere og flere myndighedskrav til det at drive vandværk, nøjagtig det samme problem havde de i Læborg, og vi indledte drøftelser med Kommunen og Læborg Vandværk. Bestyrelserne ville nedlægge begge værker og oprette et nyt. Derfor blev der indkaldt til møde i Forsamlingshuset, 1. maj 1985.

Gammelby havde den lille sal, vi løstrev grundejerdelen og nedlagde vores vandværk. Samtidig sad Læborgs borgere i den store sal og de nedlagde også deres værk. Efter fælles kaffebord i den store sal gik vi i gang med at oprette et nyt samlet værk som fik navnet Læborg Vandværk.

Med denne sammensmeltning var en 62 års æra slut for Gammelby Vandværk. Der er så sandelig sket meget siden mølleren fik sin arbejds løn sat ned til i dag, hvor vi i bestyrelsen snakker vandmålere, momsregler, pesticider, gps opmåling af stophaner, satellitbårne smsbeskeder ved trykfald med mere. En ting bestyrelsen ikke har glemt er, at huske det sociale i bestyrelsesmøderne, det er jo der ideerne og ønskerne tager fart, for rent vand er en del af livskvalitet, lad det være slutbemærkningerne i denne omgang.

Gammelby Andelsfryseri.

Af Niels Åsted.

I tiden efter 2. verdenskrig blev der oprettet mange Andelsfryseforeninger i Danmark og 1 af dem blev bygget i Gammelby 1949 på marken over for Gammelbygård's kampestenstald. På landet og i visse byer blev der oprettet mange andelsfrysehuse, alle med vedtægter, generalforsamlinger og bestyrelser til at stå for den daglige drift. Disse frysehuse kunne enten være indrettet med kummefrysere eller med skabsfrysere, andre havde et stort fælles frostrum, og så var der en dame, som på bestemte tidspunkter havde åben. Så afleverede man en seddel til hende, og hun hentede varen i fryserummet. Men som I kan se på billedet, så var Gammelby Frysehus indrettet med 20 kummer, ligelig delt i 2 rækker. Når man havde lejet sig en kumme eller flere, så fik man en nøgle til yderdøren, og på den måde kunne vi komme ind døgnet rundt året rundt.

Men efterhånden som årene gik, blev disse frysehuse udkonkurreret af de frysere, som vi kender i dag fra mange danske hjem, det samme skete med vores frysehus i Gammelby. I 1994 var tiden inde, der blev det besluttet at nedlægge frysehuset, og det skulle også gøres inden der ikke var penge tilbage i kassen, da der givetvis ville komme omkostninger til nedbrydning af huset, såsom el.afbrydelse og fjernelse af den freon, der var i et sådant anlæg. Alt det fik vi ordnet inden vi med frivillig arbejdskraft fik tagstenene og murstenene fjernet. Hele tagkonstruktionen blev løftet ned af huset, og senere samme dag fik vi solgt den til Leif Søndergård på Avnhøjvej 3, han fik den leveret samme dag og med snilde fik vi den bakset den derop, den fyldte ca 8 gange 3 meter. Leveret pris blev aftalt til en kasse øl, som ikke blev datooverskredet den dag. I dag bruger han den til tag for sine mr.

En anden grund til at Øerne den, efter endt gerning som frysehus var, at den lå på lejet grund, og som jeg husker det var grundlejen lig med en gratis kumme i huset. Ligeledes var der en frygt for at den ville blive til en ruin og hvem var ansvarlig for det? Derfor blev huset fjernet.

Jeg husker engang en udtalelse om rollefordelingen i den sammenhæng:

Frysehuset erfor damerne, og vandværket erfor mændene !

Men det holdt ikke helt stik, Karl Hansen var med i bestyrelsen i mange år. Og på den sidste generalforsamling blev formanden pålagt at Foreningsprotokollen blev afleveret på Lokalhistorisk arkiv i Vejen, så der kan vore efterkommere læse om en tidsperiode på 45 år med fælles frysehus i Gammelby.



Billedet er taget lige inden nedrivningen 25-05-1994.