

Vi købte Gammebyvej 51 (Nu Gammelby Mosevej 4) i sommeren 1981, altså for lidt mere end 37 år siden, og hvad var det så for en by vi kom til ? jo Gammelby var dengang som nu, en lille hyggelig landsby med et godt sammenhold, vi blev godt modtaget af alle " de gamle" i byen, ja tænk sig som tiden går nu er Anette og jeg "de gamle ", De såkaldte gamle i byen var gode til at få os unge med i aktiviteterne , os unge dengang var Bruno og Annelene - Åsteds - Kurt og Dorthe og naturligvis Anette og jeg, som de sidst ankommende.

Ret kort tid efter vi var kommet til byen, skulle der graves nye hovedledning til vand ned, dels gennem Hovedgaden, og dels ned af vejen til os, der var imidlertid ikke råd til at få et aut. firma til at forestå hverken gravearbejde eller nedlægning og tilslutning af rør, så det gjorde vi selv, jeg mener at kunne huske at Erik Flintholm. havde en rendegraver, og så var vi jo naturligvis en helt flok unge mennesker med skovle, så efter fyraften gravede vi løs, en aften var der stillet lidt rigeligt med forsyninger ud den aften gravede vi kan jeg huske fra brugsen og øst ud af byen, og da vi kom til Olgas hus havde (gammelbyvej 20) var der stillet en håndfuld øl ud, de måtte drikkes ! da det så absolut hørte til sjældenhederne at Olga gav noget væk, vi gravede endnu et par timer, og undervejs tørstede vi ikke da vi jo selv havde sørget for øl også.

Efterhånden var det ved at blive mørkt, og vi blev da enige om at vi lige kunne slutte af med en øl ved Niels Christian, fornuftig beslutning, men den ene øl tog jo den anden, og tiden gik, endda så godt at vi vel ikke havde registreret at klokken var blevet mange - pludselig ringer Niels Christians telefon, Niels kom ud i køkkenet og sagde til mig, karl jeg tror du skal gå hjem nu, Anette var temmelig sur, jeg havde fuldstændig glemt at hun skulle starte på nyt arbejde dagen efter, og naturligvis gerne ville have en god nats søvn, så helt forståeligt var hun utilfreds med min sene hjemkomst. Roland, der boede på Gammelbyvej 59, var også blevet godt lakket til, ihvertfald, var hans gummistøvler endt i nogle buske ved indgangsdøren.

Nu vi er ved vandrør og vand - vi betalte dengang ca. kr. 350 helårlig for vand - og så måtte vi bruge at det vand vi ville, hvilket betød at der jo ikke var brune græsplæner dengang, selve "vandværket bestod af en boring oppe ved Alf Tranbjerg (Gammelby Møllevej) der lå så en vandret liggende tank, under et gammelt utæt betontag, og i garagen stod en kompressor, som Alf indimellem tændte for hvis trykket blev for lavt i disse vandrør vi gravede op (Asbest rør) kvaliteten af vandet ? udemærket der var ingen der blev syge, og vandprøver og analyser var en by i Rusland, nå men rendte jo fra det gamle vandværk, så i midt 80'erne, var gælden blevet for stor og værket for ringe, så vi besluttede sammen med Læborg at bygge et nyt vandværk, som så skulle forsyne begge byer, planen skulle naturligvis godkendes af kommunen – men hov stop lige – det må i ikke, i har nemlig et forsyningsområde hvori i er pligtige at forsyne alle der gerne vil have vand ! det var unægtelig en streg i regningen, men vi måtte bide i det sure æble, og bygge et værk der var meget større – og dyrere end først planlagt.

Da jeg som formand for værket lagde de nye vandtakster på bordet til den første generalforsamling i Læborg Vandværk, var stemning mildt sagt ikke god især ikke hos de ældre, der jo både i Gammelby og Læborg ikke havde været vant til at betalte noget særligt for vandet – jeg gjorde disse mennesker opmærksom på at vi unge syntes det var ulamindeligt dårligt købmands skab at aflevere 2 nedslidte værke og gæld begge steder, det gave ro !

Ned af vores vej der dengang var grusvej, var der der hvor Kennet nu bor et Autoophug der var lukket nogle år tidligere, jeg kan huske at der helt nede fra Mosehuset (ved John og Søs) og hel op forbi vores hus stod skrotbiler i vejsiden, og der hvor Henrik nu har en fin plads tilbyggematerialer, var der dengang fyldt op med gamle biler.

Hvor nu Henrik har hans fine stuehus lå der i mange år det gamle Hedvigs minde, en forfalden ejendom, der havde stået tom i mange år, jeg mener den blev revet ned omkring 1994, hvor Jacob Mortensen så byggede det hus Henrik nu bor i

Meget har selvfølgelig ændret sig i løbet af de mange år – noget er blevet ringere – bla busforbindelsen til Vejen, men rigtig meget er blevet meget bedre, bla. Fik vi jo i 2008 kloakeret i hele byen, det trængte vi sku også til, vi var ikke rolige når der var skybrud, vi har mere end en gang haft oversvømmelse i badværelset, af opstigende vand var septiktanken, føj for den lede for en stank !

Sammenholdet i byen er en af de stærke ting som vi alle bør støtte op om – navnlig er det her vigtigt, at vi ” gamle ” sørger for at få de nye med i dette sammenhold, og det gør vi ikke nødvendigvis ved at sætte os i de vante grupper, når der er sammenkomst i byen ! selv og det måske er nemmest og sjovest i første omgang – husk den gamle sætning en fremmed er kun fremmed til du kender vedkommende.

For mange år siden var der snak om at hvis Jacob Mortensens mark blev til salg (der hvor der nu er 2 grunde til salg) ja så skulle vi gå sammen alle mand og lave en lille park der – et samlings sted for byen hvor der kunne laves fælles gril – sct. Hans m.m. måske skulle vi kigge på det igen ?

Nå nu må det være nok for denne gang,



Aktime og mat i en vakkert servert
Nyttårsaften 1985



Gjette og vakkert nyttårsaften 1985



Gjette og fjell på barmidagstid 1985



Nyttårsaften 1985 hos ekte og
Ester i vakkert på barmidagstid
1985 ?