

NYHEDSBREV

For Gammelby (Den ældste i sognet)

Udgave # 6
November 1998



Sct. Hans bål '98

**GAMMELBY
GRUNDEJERFORENING**

Overskrifter:

- 1) Invitation til Julegløgg – Gå ikke glip af dette !!!!!
- 2) Beskrivelse af Sct. Hans aften – Gik du glip af den ?
- 3) Hastighedsbegrænsende foranstaltninger
- 4) Vejbelysning
- 5) Plantning af træer
- 6) Hushandler og flytterier
- 7) Bryllup i byen
- 8) Besøg på Flyvestation Skrydstrup
- 9) Fødevareminister Henrik Dam Christensen



GLÖGG OG JULETRÆ I GAMMELBY

Radioen har længe spillet julemusik, og forretningerne har for længst pyntet med gran og glimmer, for at lokke et par ekstra kroner op af folks lommer.

Men julen er nu også en herlig tid.

Selv om det ikke længere er som i Peters Jul, (nu går den ikke med et par hjemmestrikkede sokker), så er forventningerne dog de samme. Nu glæder børnene sig bare til den nye computer, som de har ønsket sig i flere måneder.

- Og igen melder spørgsmålet sig: Moder står i køkkønet, nu skal hun traktere, - eller skal hun trakteres ?

Ja, søndag den 6. december, skal hun trakteres. Der holder Gammelby nemlig igen i år fast i traditionen:

Kl. 15.00 er der julegløgg, masser af æbleskiver og hyggeligt samvær hos Niels Åsted i nr. 25, og med alle de rare sager John har puttet i Gløggen, er kr. 20,- for voksne helt rimeligt. Børn kommer gratis med.

Kl. 17.00 spadserer vi hen på ”Torvet”, hvor vi tænder juletræet, der læner sig op ad Lene og Dans møbel-lade.

Her synger vi et par af julens sange.

Vi håber alle byens borgere vil slutte op om denne hyggelige tradition. Vi glæder os til at se jer.



Sct. Hans aften '98

Kan du huske hvor hyggeligt vi havde det ? - eller gik du glip af det ?

Det var en herlig aften, hvor vi i samlet trop gik ud til markerne bag ved Ole Th. Poulsens HVIDBJERGGAARD. Der er rejst en mindesten for Niels Jokum Termansen, som i begyndelsen af dette århundrede boede på Hvidbjerggård, og levede et meget spændende liv. Han var bl.a. medlem af rigsdagen, og senere af folketinget, ligesom han i hele sit liv deltog aktivt i samfundsdebatten, og satte sit præg på egnen, såvel som på landets politik.

Blandt Oles meget nysgerrige køer, ved siden af mindestenen, holdt Niels Åsted et meget interessant foredrag om N.J. Termansen, som vi alle havde meget glæde af.

Det var jo for én gangs skyld et ganske vidunderligt vejr, som rigtig indbød til hygge og medbragt proviant.



Fra mindestenen skræede vi ned over marken til Jacob Mortensens lille grusgrav nede ved mosen. Her havde Niels Åsted tilrettelagt et stort bål, som Gert Møller Christensen havde kronet med en rigtig heks på kosteskæft og det hele. Den kan skelnes på forsidebilledet. Bente var iblandt os, og jeg kan derfor ikke sætte navn på heksen, men jeg véd at Bente har haft en kunstnerisk finger med i spillet. Det var ualmindelig hyggeligt at sidde dér på skrænten og kigge ud over mosen, mens vi læskede ganen med en pilsner fra det i forvejen udlagte depot.

Ser Kurt og Stig ikke ud til at hygge sig ?

Der blev pyntet lidt på verdenssituationen, og efter at nogle af os havde nydt godt af Dan's lokalhistoriske kendskab, nærmede klokken sig 21, hvor det var planen at lade heksen futte til Bloksbjerg.

Det var et meget flot bål, som gæster i Gammelby valfartede til i traktortrukne ladvogne, og sammen sang vi Midsommervisen og et par stykker til (så godt vi nu kunne).

Det var en rigtig hyggelig Sct. Hans aften som blev fortsat i de små hjem i Gammelby. – Og bålet er allerede lagt til rette samme sted til næste år.



HASTIGHEDSBEGRÆNSENDE FORANSTALTNINGER

I nyhedsbrev # 2, November 1997, nævnte vi at Vejen kommune havde udsendt en handlingsplan for trafiksanering i landsbyerne. Samtidig vedlagde vi et spørgeskema, i hvilket vi bad jer give jeres mening til kende om kommunens forslag til evt. vejbump.

Sagen blev drøftet indgående under juleglöggen den 7. december, og med de indkomne skriftlige forslag in mente, fremsendte vi et forslag til Vejen Kommune.

Kommunen har nu skrevet tilbage til os, og de har imødekommet vore ønsker om ikke at få nogen vejbump i Gammelby, men derimod få etableret et par chikaner på vejen, i form af blomsterkummer med små træer, kunstnerisk opført i granit sten. Det endelige tidspunkt for anlæggelsen af disse 2 chikaner, er endnu ikke fastlagt.



VEJBELYSNING

Derimod har kommunen ikke kommenteret vort ønske om at få en gadelampe mere op på Gammelbyvej.

I samme skrivelse til kommunen, bad vi om at få en bedre belysning i svinget imellem Chr. Stølegaard Pedersen i nr. 17, og Niels Junker i nr. 19, idet der især i den mørke vinterperiode, kan opstå farlige situationer for cyklisterne, når bilerne kommer fra øst og drejer ind i byen. Der er halv-krydset ved vejen mod Læborg, meget dårligt belyst, og denne situation vil vi meget gerne rette op på.

Da vi naturligvis gerne vil have svar på vor henvendelse, rykker vi kommunen igen.



PLANTNING AF TRÆER

I nyhedsbrev # 3, annoncerede vi at vi ville gå en runde i byen den 2. marts, for at se hvor det ville være pænt at plante et birketræ.

I husker det nok ikke, men den dag var det et forrygende møgvejr, og vi var kun 3 mand der trodsede vejrgudernes rasen, med tykt tøj og regnhætte.

Vi gik en tur mod nord, op til Bente og Gerts hus, og mod syd helt ned til mosen, men 3 mands opfattelse i regn og storm, var nok for lidt at bygge på, så vi besluttede at gentage successen.

Næste gang skulle det gerne være lidt bedre vejr, så vi kunne få lidt flere med på turen og give deres mening til kende.

Vi planer på en gang i slutningen af februar 99, men nærmere herom i næste nyhedsbrev.



HUSHANDLER OG FLYTTERIER

Den 1.-12.-98 flytter Eva og Tage Schmidt fra Læborg ind i Finn og Mariannes (Rolands) hus i nr. 59. De har 2 sønner, Bo og Søren. Vi glæder os til at byde dem velkommen til Gammelby

Sonny Baagøes hus på hjørnet i nr. 42, er overtaget af fodermester Henrik Petersen.

Lene og Dan har købt Mette Fink og Bo Dahlgrens hus med lade i nr. 55.

Marianne og Ole Andersen (Telefonmand) har solgt nr. 57, og flytter pr. den 15.-1.-99 ind til leje i nr. 55.

Lene og Dan, som også ejer nr. 22, har lejet dette hus ud til et pædagog-par.

Esther og Peter Nedergaard i nr. 53, har talt om at de gerne ville flytte tilbage til Holsted.



I løbet af efteråret 98, er Gammelby blevet tilført et internationalt islæt, idet Stig Mølgaard i nr. 49, har været tilbage i Canada for at blive gift med Shelly.

Vi var mange der blev inviteret til brylluppet, men ikke havde mulighed for at smutte over dammen. Desværre.

I stedet ville vi jo gerne markere at vi tænkte på dem herhjemme fra, så vi havde fået Interflora til at sende en kæmpe buket blomster ud til brudeparret på selve dagen.

Vi glædede os med dem! – indtil blomsterbutikken ringede og sagde at der var et mindre problem. Ja de havde fået at vide fra blomsterbutikken i Canada, at der ikke var sendt penge nok til at få buketten bragt ud.

Vore spørgsmål: Jamen havde man så ikke bare taget lidt penge fra selve buketten og brugt til transporten? Eller havde man så ikke bare sendt en ekstra regning på de kr. 50 der manglede? Det var jo så lidt i forhold til det samlede beløb !!

Hvad havde man gjort?

Vore spørgsmål var lidt panikagtige, for telefonsamtalen fandt sted på selve bryllupsdagen.

Jaaah, sagde den brødebetyngede blomsterdame, det var jo desværre sådan at den Canadiske blomsterforretning havde valgt ikke at sende nogen blomster ud.

Grande Katastrofe – Vi kunne jo ikke engang nå at gøre noget ved sagen !!!

Jooh, men vi kunne da få pengene igen, og en lille buket blomster over i købet.

Jo, godaw do.

Det efterlod os med en ualmindelig dårlig smag i munden, og det eneste der var at gøre, var at ringe til Canada for at ønske tillykke.



Desværre fik vi kun fat i Shellys telefonsvarer, men den fik så til gengæld en meget hjertevarm hilsen fra os herhjemme.

Såvidt videofilmen viste, så var det et herligt bryllup på stranden ved Nova Scotia, men i første omgang lod Stig jo Shelly blive i Canada.

Hun skulle først komme til Gammelby et par uger senere, og den 18. september troede hr. Mølgaard at han blot kunne køre til Billund i al ubemærkethed for at hente bruden.

Men nej, - der hvilede et vågent naboøje på ham, og det er jo ikke nemt at komme igennem "Persillestræde" uden at der bliver lagt mærke til en !!

Mens Stig var i Billund, fik vi travlt. Vi etablerede en velkomstportal med Canadiske og Danske flag, og fik arrangeret en velkomstgave i form af blomster og en granitsten med olielampe foran deres hoveddør, samt en flaske MUMM Brut Vintage '89 champagne med tilhørende glas.

Da brudeparret ankom, gik der et stykke tid inden de lod sig mærke med noget. Havde de i deres forelskelse fuldstændig overset vore tilnærmelser ???

Var Stig faldet over granitstenen ?? Havde de allerede drukket champagnen ?

Næææ, - pludselig dukkede der en forvirret mandsperson op inde hos Karl.:

"Jamen hvad er det da I har lavet"? spurgte Stig.

Og så måtte vi ud og ønske tillykke og ønske velkommen til Gammelby .

Men inden vi lod de nygifte i fred, lod vi hurra'erne runge.



BRYLLUP I GAMMELBY

Det er de færreste der bliver gift 2 gange, med få ugers mellemrum.

Men det er jo klart, at god gerning ikke kan gøres for tit.

Derfor inviterede Stig og Shelly til bryllupsfest i Gammelby den 26.-9.-98, hvor Stig til lejligheden havde ingeniør-konstrueret en automatisk svine-grill-rotations-motor, og allerede fra morgenstunden roterede den nyslagtede gris lystigt over trækulsgløderne.

I løbet af dagen øgedes antallet af gæster, og Persillestræde var efterhånden fyldt sådan op med biler, at man skulle tro der havde været invasion.

Det var første gang Gammelby Grundejerforenings nye festtelt skulle bestå sin prøve.

Stig og Karl havde konstrueret stativet, og John havde syet selve teltdugen.

Jeg ved ikke om det var konstrueret med nogen speciel bagtanke, men det var ret pudsigt at teltet lige præcis kunne være imellem Stigs og Karls huse.



Et formidabelt telt på 60 kv.m. (Der i øvrig kan lejes af alle medlemmer af Gammelby Grundejerforening).

Stig havde givet Shelly 2 heste i bryllupsgave, og de skulle naturligvis præsenteres på behørig vis.

Dette skete sådan at Shelly i hvid brudekjole og Stig i kjole og hvidt med høj hat, kom ridende op ad vejen, drejede ind ad lågen, og parkerede hestene på græsplænen. Der var vild jubel, og SÅ kunne festen rigtig begynde.

Der var nok af alting, og jeg tror ikke at jeg nogensinde har smagt et grillsteg svin der var så lækkert, så mørt, så saftigt og så varmt. Det var simpelthen formidabelt. Jeg husker ikke rigtigt hvornår vi kom hjem, men til meget mér lykke Shelly og Stig.!



BESØG PÅ FLYVESTATION SKRYDSTRUP

I samarbejde med Askov Bylaug, har Gammelby Grundejerforening den glæde at kunne annoncere en tur til FSN SKP en dag i maj måned. Datoen er ikke endnu endelig fastlagt, men vi vil publicere den i næste nyhedsbrev.

Vi vil blive vist rundt på flyvestationen, høre om det daglige liv og se nogle kampfly. Flyvestation Skrydstrup er hjembase for eskadrille 723 der rummer F-16 kampfly, og det var bl.a. disse fly der for nylig har været udstationeret i Italien, for at kunne blive sat ind i Kosovo mod diktator Milosovic's styrker. Glæd jer til denne tur.

Konen sagde til manden:

”Jeg har tænkt mig at få gjort noget ved min figur” !

”Nej tænk endelig ikke på det skat. Du ligner jo en million”.

”Ja”, replicerede hun tørt, ”men den står bare på de forkerte konti”!!



FØDEVAREMINISTER HENRIK DAM CHRISTENSEN

På Askov Højskole mandag den 1. februar 1999, kl. 19:00, holder vores minister foredrag om: "Livet på Christiansborg, - og som minister"

Aftenen er arrangeret i samarbejde med Askov Bylaug, og vi er sikre på at denne aften ikke bliver kedelig.

Efter foredraget er der mulighed for at købe kaffe.

Der er gratis adgang.

GENERALFORSAMLING

I henhold til vore vedtægters paragraf 3, stk.2., holder Gammelby Grundejerforening ordinær generalforsamling i januar kvartal.

Der skal indkaldes med 14 dages varsel, så der vil blive indkaldt til dette i næste nyhedsbrev, i hvilket datoen vil være fastsat.

HUSK

Vi ses til juleglögg søndag den 6. december kl. 15.00
