

NYHEDSBREVET

GAMMELBY GRUNDEJERFORENING



ROYALT BRYLLUP

Den 14. maj 2004 bliver frk. Mary E. Donaldson og Hans Kongelig Højhed Kronprins Frederik viet i Vor Frue Kirke i København

**Gammelby Grundejerforening
ønsker brudeparret rigtig hjertelig
tillykke og alt godt i fremtiden**

UDGAVE 21 – MAJ 2004

INDHOLD:

Forside: Royalt
Side 2: Bryllup

Side 3: Gammelby
Humle Laug
Nattergaletur

Side 4: Solsikke –
konkurrence
Tillykke

Side 5: Rejsegilde

Side 6: Aktiviteter

Side 7: Nørkleaften
Flyvetur

Side 8: Annoncer

Bilag: Referat
Vedtægter

Det officielle navn er Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik til Danmark.

I daglig tale blot Kronprinsen eller kronprins Frederik.

Det fulde navn er Frederik André Henrik Christian, Prins til Danmark, Kronprins.

Han blev født den 26. maj 1968 som søn af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II af Danmark og Hans Kongelig Højhed Prins Henrik af Danmark.

Han blev døbt i Holmens Kirke i København den 24. juni 1968.

Den 28. maj 1981 blev kronprinsen konfirmeret i Fredensborg Slotskirke og nu den 14. maj 2004 kl. 16.00 indgår H.K.H. Kronprinsen og frk. Mary Donaldson ægteskab.

Vielsen, der finder sted i Københavns Domkirke, Vor Frue Kirke, vil blive forrettet af Københavns biskop, Erik Norman Svendsen, bistået af kongelig konfessionarius, professor Chr. Thodberg.

Kronprinsen har altid været i offentlighedens søgelys. Både som prins med officielle pligter i det danske monarki, men også som frømanden Pingo, som polarfarer i Sirius patruljen og som personen og privatmanden Frederik.

Kronprinsen har altid vidst at nutidens kongehus er et levende møde mellem historiske traditioner og et nyt moderne årtusinde. På den måde er kronprins Frederik både kronprins til

Danmark og til fremtiden. Dette kan han kun være i kraft af en solid tilknytning til historien.

Kronprinsens forankring i slægtens og kongehusets historie, kommer blandt andet til udtryk i klassiske symboler som våben, flag og monogram og i hans interesse for slægtens og Danmarks historie.

HISTORIE

Lidt syd for Flensborg Fjord ligger renæssanceslottet Glücksborg, som blev bygget i slutningen af 1500-tallet af Hertug Hans den Yngre, bror til Kong Frederik 2. af Danmark. Her begynder historien om de seneste 6 generationer i det danske kongehus.

Glücksborgerne overtog den danske trone i 1863, da Christian 9. blev udråbt til konge af Danmark. Hans debut på tronen kan ingen misunde ham. Politiske og militære spændinger tårnede sig op mellem Danmark og Tyskland. I 1864 brød den skæbnesvangre krig ud, og Danmark mistede Sønderjylland. Frem til 1920 havde Danmark som bekendt grænse ved Kongeåen.

Siden denne krig har Danmark været igennem både trængsels-tider og blomstringstider frem mod nutiden, hvor nye politiske og kulturelle udfordringer toner frem i en globaliseret tid.

MARY

Mary Elisabeth Donaldson blev født den 5. Februar 1972 i

Hobart, Tasmania, Australien som datter af John Dalglish Donaldson og Henrietta Clark Donaldson. Hendes forældre blev gift i Edinburgh, Skotland den 31. august 1963.

I november måned samme år emigrerede de til Australien og blev australske statsborgere i 1975.

Mary Donaldson har 3 ældre søskende, Jane Alison, Patricia Anne og John Stuart.

I 1997 døde Henrietta Clark Donaldson under en hjerteoperation. John Donaldson giftede sig igen i 2001 med Susan Elisabeth Moody.

Mary Donaldson begyndte og afsluttede sin skolegang i lokale skoler på Tasmanien, men undervejs tilbragte familien en årrække i USA, hvor faderen arbejdede for NASA i Houston.

Mary har en dobbelt bachelorgrad i jura og økonomi fra universitetet i Tasmanien fra 1995. Mary Donaldson har både britisk og australsk statsborgerskab, og dermed rettigheder til ophold og arbejde som EU statsborger.

KRONPRINS og TRONFØLGER BRYLLUPPER

Det danske kongehus kan føres tilbage til Gorm den Gamle fra 936 og er således et af verdens ældste monarkier. Hans søn Harald I. Blåtand, var den første kronprins som arvede riget efter forældrene Gorm og Tyre, og blev den som samlede riget.

De 2 store slægter i det danske kongehus er den Oldenborgske og den Glücksborgske. Den første Oldenborgske

konge, Christian 1., kom til tronen i 1448, og den sidste blev kong Frederik den 7., som ikke havde nogen direkte arvinger.

Den første Glücksborgske kronprins var Kong Christian 9. og Dronning Louises ældste søn, Kronprins Christian Frederik Vilhelm Carl, der i den Stockholmske Slotskirke blev gift med Prinsesse Lovisa Josephina Eugenia af Sverige og Norge, den 28 juli 1869.

I 1906 døde Kong Christian 9., og kronprinsen besteg den danske trone som Kong Frederik 8.

Da Prins Christian den 26. april 1898 i Cannes blev viet til Prinsesse Alexandrine, var han endnu ikke kronprins. Det blev han først ved sin bedstefar, Kong Christian 9.'s død i 1906 og ved faderens død i 1912 overtog han tronen som Kong Christian 10.

Anden gang en Glücksborgsk kronprins stod brudgom, var 24. maj 1935, da kronprins Christian Frederik Franz Michael Carl Valdemar Georg i Stockholms Storkyrka ægtede Prinsesse Ingrid Victoria Sofia Louise Margaretha af Sverige.

Efter Kong Christian 10.'s død i 1947 fulgte Kong Frederik 9. og Dronning Ingrid efter som Danmarks regentpar.

DRONNING MARGRETHE II

Kong Frederik 9. og Dronning Ingrid's ældste datter, Tronfølgeren, Prinsesse Margretha Alexandrine Thorhildur Ingrid, fulgte som den 3. i rækken og blev den 5. oktober 1966 forlovet med den franske diplomat Henri-Marie-Jean-André Greve de Laborde de Monpezat. Brylluppet stod i Holmens Kirke i København den 10. juni 1967. Tronfølgeren overtog tronen efter sin far, Kong Frederik 9., ved hans død den 14. januar 1972.

Historien fortsætter nu med det næste eventyrlige tronfølger bryllup den 14. maj 2004.

Vi har alle set det lykkelige par i fjernsynet, lige fra det første forsigtige kys på kinden efter sejladserne i Hobart i Tasmanien, til præsentationen af Mary Donaldson ved pressemødet i Havesalen på Fredensborg Slot, hvor Mary på Dansk fortalte at hun forhåbentlig blev bedre til sproget, og hvor hun tilsyneladende gerne ville kysse, men hvor kronprinsen ikke ville, og meddelte pressen at der jo også skulle være noget til senere.

Skulle nogen være interesseret, kan man jo fejre brylluppet med en Tasmansk "Champagne" fra Ninth Island.

Kilde: www.kongehuset.dk

GAMMELBY HUMLELAUG

I sidste udgave af Nyhedsbrevet omtalte vi ideen med at danne et humlelaug, hvor vi kunne smage på forskellige øltyper, under lidt mere selskabelig former.

Ved generalforsamlingen hos Flemming Bøtke, den 19. marts, talte vi om det, og der var udbredt stemning for at mødes, med det formål at danne humlelaug.

Vi kunne tænke os at bruge den første øl-smagningsaften til at finde ud af hvor ofte vi skal mødes, under hvilke former, efter hvilke kriterier vi skal smage på øllet, så vi kan sammenligne fra gang til gang, hvad det skal koste og hvor det skal være.

Den stigende interesse for at smage andet end de daglige pilsner typer, gør jo at butikkerne præsenterer os for et stadigt større sortiment af forskelligt øl.

Og det skal prøves.

Kunne I tænke jer at være med på spøgen, så inviterer vi til opstartsmøde i Gammelby Humle Laug

**onsdag den 19. maj
klokken 19.30.**

hos Flemming Bøtke,
Gammelbyvej 24

VEL MØDT

NATTERGALEN SLÅR SIN TRILLE

Den 5. maj hørte vi første gang nattergalen i år. Det var om morgenen, så den har jo nok også været her den 4. maj om aftenen, så i år kan vi kalde den en rigtig befrielses fugl. Sædvanligvis hører vi den første gang cirka 12. maj.

Nattergalen er en almindelig ynglefugl på øerne og i Jylland op til Randers. Den kommer fra tropisk Østafrika i begyndelsen af maj og flyver hjem igen i august. Men den synger kun i en måneds tid. Dens dejlige sang plejer at forstumme til Sct. Hans. Til gengæld synger den næsten hele døgnet, og det er jo det der gør den så speciel.

Når andre fuglestemmer dør hen ved solnedgang, er det som om nattergalen forstærker sin indsats, og lader sin kraftige stemme meddele at dette er dens territorium.

**Grundejerforeningen
inviterer på
nattergaleetur den 5.
juni klokken 20.30**

Foreningens telt vil være slået op i Søs og Johns have på Gammelby Mosevej 16. Derfra vil vi nyde nattergalens triller.

SOLSIKKEKONKURRENCE

Grundejerforeningen udskriver igen i år en stor solsikkekongurrence.

Hvem kan dyrke den højeste og flotteste SOLSIKKE i Gammelby her i sommeren 2004 ?

Reglerne er helt simple:

Alle børn i Grundejerforeningens medlemsområde kan deltage.

Vi konkurrerer i en kategori for børn som ikke er fyldt 14 år inden 1. oktober 2004.

Du tilmelder dig konkurrencen til et af bestyrelsesmedlemmerne inden den 1. juli 2004.

Så din solsikke nu, hvis du da ikke allerede har sået den. Plej den godt med hestemøg her i sommer, og vær med i konkurrencen.

Vi kommer og kigger og fotograferer og måler både den totale højde, og diameteren på blomsterstanden.

Selv om solsikken ikke har nået sin største højde eller diameter den dag, afslutter vi konkurrencen den 4. september 2004 når vi kommer hjem fra flyveturen, og præmier til vinderne bliver også uddelt denne aften.



TILLYKKE – TILLYKKE - TILLYKKE

**Et stort tillykke skal lyde til Elsa og Christian Stølegaard,
Gammelbyvej 17, med deres 40 års bryllupsdag den 18. april 2004.**

Ikke alene har de Rubinbryllup, men de har også boet i deres hus i Gammelby i 40 år. Såvidt det er redaktionen bekendt, gør det at Elsa og Christian er dem som har boet længst i Gammelby

Til hjemstavnsaftenen i Læborg forsamlingshus, så vi billeder af deres hus da de flyttede ind i det for 40 år siden, ligesom vi hørte Christian fortælle levende om gamle dage.

Kampestensladen i Gammelby (som man kender den)



Kære medborgere.

Vi har, som de fleste vel nok har bemærket, startet arbejdet med den gamle kampestenslade. Den udefra synlige del – murstensbånd, udskiftning af 2 vinduer, konstruktion og tag forventes at stå færdig ultimo maj, mens den indvendige renovering færdiggøres senere. (enten ”en del senere” eller ”ret meget senere”)

Bygningens historie går tilbage til langt tid før farfar var ung. Den er opført i 1760 og har været brugt som gårdmejeri op til slutningen af 1800 – tallet, hvor Brørup mejeri i Eskelund blev oprettet. Ellers har den bl.a. været brugt til opbevaring af tørv fra mosen.

Stormen i 1999 tog en del af taget, hvor selve spærkonstruktionen efter næsten 250 år var/er så medtaget at det er nødvendigt at udskifte denne. Hvis der er nogen som er byggeteknisk interesseret, kan vi nævne at spærkonstruktionen bliver saksespær, og at det nye tag bliver udført i betontagsten af samme fabrikat som dem der ligger på vores stuehus, dog bliver det sorte sten.

I forbindelse med rejsning af spærene, vil vi gerne (med lidt forbehold for vejrgudernes fortsatte mildhed) invitere til et mindre **rejsegilde**, hvor vi byder på en traditionel ”rejsegilde-menu”.

Datoen er søndag den 16. maj kl. 15.00

Alle er velkomne

Med venlig hilsen
Lene og Niels
Gammelbyvej 21

I forbindelse med restaureringen, har vi af Niels Aasted-Nielsen modtaget to flotte, rengjorte og sandblæste staldvinduer. Vi vil gerne takke Niels for de to flotte vinduer og hans ekstremt hurtige indsats med restaureringen af disse. TUSIND TAK !

AKTIVITETER

For at gøre det lidt nemmere for medlemmerne at planlægge tiden, bringer vi her en oversigt over hvilke aktiviteter grundejerforeningen planlægger at stå for, eller medvirke til i den kommende tid.

Det skal ikke tages som et udtryk for at der ikke kommer flere. Det kunne godt tænkes at der pludselig blev rystet en aktivitet ud af ærmet. Men i så fald udsender vi endnu et Nyhedsbrev.

- Søndag den 16. maj kl. 15
Rejsegilde på Gammelbyvej nr. 21.
Niels og Lene har repareret toppen af murene på den gamle kampestens stald, og i anledning af at spærene er rejst, bliver vi nødt til at hjælpe dem af med noget af deres øl.
- Mandag den 17. maj kl. 19.30
Nørkle aften hos Bodil Aasted på Gammelbyvej 25.
- Onsdag den 19. maj kl. 20
Stiftende samling i Gammelby Humle Laug på Gammelbyvej 24.
- Lørdag den 5. juni kl. 21
Nattergaletur på Gammelby Mosevej 16
- Mandag den 7. juni kl. 19
Foreningens depotrum hos Tage Schmidt på Gammelbyvej nr. 59, skal shines op.
- Lørdag den 19. juni kl. ?
Sommerfest. Nærmere om tid og sted vil tilgå
- Onsdag den 23. juni kl. 20.30
Vi mødes ved Jakob Mortensens lille grusgrav nede ved mosen, hvor Grundejerforeningen har udlagt depoter. Det er planen at bålet tændes kl. 21 hvorefter vi synger midsommervisen og drikker den medbragte kaffe i hyggeligt samvær.
- Lørdag den 4. september kl. 11
Flyvetur fra Vamdrup. I lighed med tidligere, vil vi nyde en flyvetur i en 2-motoret TWIN OTTER, med plads til 20 personer, i en rundtur over Gammelby og omegn.
- Fredag den 22. oktober kl. 20
Familie Bowling i Brørup Bowling hal.
- Søndag den 28. november kl. 15
Julegløgg hos Aasted på Gammelbyvej 25
Juletræet tændes kl. 17 på "Torvet"
- Ej datosat:
En aften i juli eller august vil vi invitere til et besøg hos Jill og Flemming på Gammelbyvej 7, hvor vi vil hygge os med at se på og prøvekøre Flemmings samling af gamle traktorer.

Mosetur med naturvejleder en dag til sommer.

NØRKLERIER

Det er fantastisk hyggeligt. Kaffe, te og hjemmebag på bordet og så går snakken. Sidste gang var det hos Anette, og med Laila, Carina, Bodil, Sonja, Elsa, Tina og mig selv, var det et helt tilløbsstykke.

Der var igen gang i trøjer og strømper, hæklerier og broderier og nogle deltog blot i samtalen.

Det er dejlig uforpligtende, og vi lærer hinanden lidt bedre at kende.

Næste gang bliver det hos Bodil Aasted på Gammelbyvej nr. 25,
Den 17. maj kl. 19.30

Mød op piger. Det er faktisk meget hyggeligt. Vi ses den 17. maj.
Søs Holstein

FLYVETUR

I 1998 arrangerede grundejerforeningen en flyvetur i en DeHavilland DH6 TWIN OTTER. Et højvinget, 2-motoret turboprop fly bygget i Canada. Flyet kom fra Tyskland og var på besøg i lufthavnen i Vamdrup, hvor det blev brugt til at bringe faldskærmsspringere op i 4000 meter inden de faldt af.

Selv om det var lidt diset den dag, var det en herlig flyvetur fra Vamdrup rundt om Gammelby et par gange, hvorefter vi fløj ind over Kolding og så Koldinghus fra oven, inden vi fløj tilbage til Vamdrup.

Dette arrangement vil vi gentage lørdag den 4. september 2004 kl. 11. Billetprisen bliver kr. 160,- pr. næse. Børn under 10 år ½ pris. Betaling i Vamdrup. Den har plads til 20 passagerer, og er der flere der melder sig, så flyver vi bare 2 gange. Det er en oplagt chance for at vise familien Gammelby fra luften, og fotografere sit eget hus. Inviter derfor familie og venner til den dag, og sig at der er flyvetur på programmet.

Det er min gode ven Jan Wildgruber som ejer flyet, så på flyveturen vil han sidde i venstre og jeg i højre pilotsæde. Jeg vil glæde mig til at flyve jer en tur.

Dette kræver tilmelding, og jeg modtager gerne tilmeldinger allerede nu.
Kontakt John: 75368666 ell. 22403747 ell. jc@lite-flite.com

EFTERLYSNING

Hvem ligger inde med gamle billeder af vores hus Gammelby Mosevej 2. ?

Vi kunne rigtig godt tænke os at se hvordan huset så ud før 1976, hvor vi mener de gule sten kom til.

Ligeledes er vi meget interesseret i billeder fra tiden med autoophug og helt tilbage fra tiden hvor der var smedie.

Kontakt

Lene & Ulrik

75366111

gammelby@postkasse.com

HJEMSTAVNS AFTENEN

Brian har fremstillet video og DVD fra hjemstavns-aftenen i Læborg Forsamlingshus

Gem et minde fra denne herlige aften med historiske fortællinger og røverhistorier. Køb DVD eller videobånd for kun kr. 50,- pr. stk

Kontakt Brian:

76970105 ell. 61550799

brian_olesen2002@yahoo.dk

TALRÆKKEN

I børnehaven sagde den stolte lille Christian til klasselærerinden, at han da godt kunne tælle til 100

Ja men det vil jeg da gerne høre, sagde frøken Flink.

Og Christian begyndte. Det var en lang remse, men omsider var han færdig, uden at springe et eneste tal over.

Det var rigtig flot, sagde frk. Flink.

Det kan jeg da også, råbte lille Peter på 4½ år.

Det må vi da også høre. Start du bare sagde frøken Flink.

Peter talte: 1-2-3-4-5-6-7-8-10-11-14-15-16-20.

Dér afbrød han og sagde: Jamen jeg kan godt. Det er kun fordi min stemme er i overgang, så springer den nogen over !

Spurgt ud i klassen:
Hvad er Lucosilsalve ?

Svar: Det er når man falder ned af trappen !

RØDBØG TIL GAMMELBY

Som bekendt er den gamle silo og benzinstander fjernet fra hjørnet af Avnhøjvej og Gammelbyvej.

De stod på Ole Thing Poulsens jord, og pyntede ikke ligefrem.

Da de var fjernet manglede der noget. Vildtheget gik ikke helt ud til skellet, og det så lidt ufærdigt ud

Søs foreslog at Lite Flite sponserede en RØDBØG til stedet, og Bodil og Ole Thing Poulsen gav os lov til det.

Ikke langt fra ord til handling. Flemming Andersen har nu plantet et flot træ med buske til stedets forskønnelse.

Direktøren holder på træet.

