

NYHEDSBREVET



UDGAVE #10 NOVEMBER 1999

Emner i dette Nyhedsbrev:

Leder

Tur til København

Nye tilbud fra foreningen

Juletræstænding ..

Forstadsforsamlingen

Højspændingsmaster

Skilt: Legende hørn

Ny lysmast

Læserbrev

Beplantning

Nye vejnavne ? ...

Har du hørt

Lederen

Med hastige skridt nærmer vi os år 2000. Tiden går, men hvor går den hen. Nogle vil slå tiden ihjel.

Og andre spørger: Hvad får du så tiden til at gå med. Nogle er meget struktureret og ved via deres time manager, præcis hvad de skal næste torsdag kl. 14.45, og andre igen kan slet ikke få tid nok.

Men én ting er helt sikkert. Hvad enten du er et fremadbrusende ungt menneske, med fuld fart på og for lidt tid, eller du er folkepensionist med et lidt mere erfarent syn på tilværelsen, så er der kun afmålt 24 timer i døgnet til os alle sammen.

I bund og grund er den tid vi ønsker at bruge på fodbold, studier, rejser eller hyggeligt samvær med familien, vel kun et spørgsmål om, hvordan vi prioriterer.

Vi kan alle have en indholdsrig hverdag, hvadenten vi har 6 vigtige forretningsmøder, eller vi går en tur nede i mosen med kikkert og en laset fuglebog i baglommen. Det er kun et spørgsmål om hvad vi har prioriteret højest på skalaen den dag.

Har man en stresset hverdag, hvor timerne absolut ikke synes at slå til, ja så er der vel ikke noget bedre end at planlægge en afstressningsferie. Bare koble af. Tænke på noget andet. Sidde fordybet i frimærkesamlingen og glemme tid og sted. Eller høvle ned ad de franske alper på alpiniski. Eller gå nogle lange ture på stranden langs Vestkysten.

Tid er noget mærkeligt noget. Einstein mente jo, at den var relativ. Selv om jeg ikke vil sætte mig op på hans plan, så kan den jo nok være relativ for os alle sammen.

Er du i gang med et vigtigt gøremål, som optager dig voldsomt, så opdager du hverken at der er gået 4 timer eller at du måske er blevet sulten i mellemtiden.

Men står du og venter på at vandet til æggene skal koge, så mærkes de 5 minutter som en evighed.

Dette Nyhedsbrev er det sidste der udkommer i dette årtusinde, og det er nærliggende at kaste et blik på, hvad der er gået forud for Nyhedsbrevet og måske kaste et par lange blik i krystalkuglen og se hvad fremtiden kunne bringe.

Grundejerforeningen blev oprettet den 1. maj 1985 som en videreførelse af Gammelby Vandværk og Grundejerforening, idet der på denne dato var en stiftende

generalforsamling for Læborg Vandværk, hvor Gammelby Vandværk blev optaget.

Gammelby Grundejerforening kørte derefter i nogle år, hvor man beskæftigede sig meget med vandforholdene i byen. Sct. Hans bålet blev afbrændt hos Anton Flindtholm og efterfølgende var der hyggelig fest med mange deltagere i Peter Nedergårds garage. Der var polemik om løsgående hunde, og der blev etableret en legeplads på Lene og Sørenes grund.

Der var allerede dengang tale om hastighedsdæmpende foranstaltninger for trafik gennem Gammelby.

I 1994 blev byens Postkasse fjernet, og det var ikke nogen god ting. I 1995 blev legepladsen nedlagt på grund af forsikringssspørgsmål, og det var i grunden synd for byen.

Samme år var Grundejerforeningen lige ved at blive nedlagt, fordi der ikke rigtig var opbakning om tingene. Det var meget tæt på.

Så blev der etableret en ny bestyrelse, som tog sig selv i ed med det løfte at der nu skulle styr på sagerne.

I 1996 startede vi juletræs traditionen, og den 23. maj 1997 udkom den første spæde udgave af Nyhedsbrevet i form af en side med forårsnyt.

I de sidste par år har foreningen beskæftiget sig meget med kampen imod etablering af højspændingsmaster igennem den nordlige del af Gammelby området. Som det fremgår andet steds i bladet, så er denne kamp desværre ikke vundet, men vi søger nu at formidle oplysning, således at de berørte Gammelbyborgere kan få så meget ud af det som muligt.

Siden 1997 er der udkommet 9 breve, og dette er nr. 10. Stig i nr. 49 fandt heldigvis på at gifte sig med Shelly fra Canada, og hun er en brand dygtig grafisk designer af profession. Det er da også Shelly som har lavet lay out på de sidste 3 nyhedsbreve. Denne udgave har været en tur i Canada via E-mail og er returneret på samme måde i nyredigeret tilstand. Gudskelov har vi fået Michel til byen, og han kan det der med farvetryk, og vi håber at Nyhedsbrevet også i fremtiden vil udkomme i farver.

Grundejerforeningen har i de sidste par år udviklet sig til en hyggelig og effektiv forening, hvor kontingentet bliver opkrævet via PBS, og hvor foreningen har anskaffet nogle spændende effekter som medlemmerne kan nyde godt af. Vi har et
fortsat side 2

Nye Tilbud fra foreningen



18

Festtelt

Som I ved, har vi et stort festtelt, vi lejer ud til foreningens medlemmer. I årets løb er der kommet borde og stole til, således at der nu kan sidde 50 mennesker omkring 8 borde i teltet. Det har været flittigt brugt i årets løb, og teltet har lagt vægge til mange gode fester.

Desværre må vi erkende at det ikke er helt tæt. Det vil sige - både og.

I virkeligheden er dugen så tæt at der let dannes kondensvand på indersiden. Men værre er, at det i sømme og sammenføjninger ikke kan holde virkelig styrtregn ude.

Dette problem arbejder bestyrelsens telt-tætnings-udvalg med stor alvor på at få løst, sådan at vi kan gå næste sæson i møde med et år 2000 sikret telt.

Endvidere har Niels Åsted doneret et sølvbryllups-æresport-stativ til foreningen. Dette smarte stativ, som er forsynet med såvel pynte-bukke som cement-fødder, er meget brugervenligt, idet det er forsynet med små hager, så pyntegrøn etc. ikke rutter ned. I gavlens top er der plads til 2 korslagte Dannebrogsglæder som følger

Lederen fortsat...

dejligt festtelt til 50-60 personer. Der er borde og stole til, og sidste skud på stammen er et sølvbryllups-æresport-stativ.

Det er bestyrelsens helt klare mening at Gammelby Grundejerforening skal udvikle sig til det helt selvfolgelige bindeled til kommunen i grundejer spørgsmål, ligesom vi skal søge at være et naturligt socialt samlingspunkt ved begivenheder som Sct. Hansbål, Sommerfest og juletræstænding.

Det er ligeledes vor klare overbevisning at sammenholdet i foreningen styrkes væsentligt ved at Nyhedsbrevet dumper

med. Indtil videre er der ikke noget "Tillykke" skilt, men vi arbejder på sagen. Så næste gang der skal fejres en begivenhed med æresport, kan du leje dette af foreningen.

Priser ses under "Annoncer".

Alle disse herligheder har nu også fået et sted at bo. Foreningen har lejet et lille lokale hos Tage Schmidt i nr. 59, og vi er ved at fremstille en stålreol specielt designet til at huse telt og stænger og tilbehør. Ikke alene er dette en utrolig praktisk løsning på



Sølvbryllups æresport

opbevaringsproblemet, men Tage bor så centralt i byen, at det er det perfekte afhentningssted, hvis man ønsker at leje sagerne.

Det er stadig John Holstein i nr. 35 der står for udlejningen. Tlf. 75368666.

Ind ad din brevsprædke og formidler de nyheder, der har været på banen for medlemmerne siden sidste udgivelse.

I fremtiden er det vort håb at I alle sammen vil give jeres besyv med når der sker et eller andet.

Hvad enten det er en glædelig begivenhed eller I bare skal have luft for noget indestængt harme, så ring til redaktøren og delagtiggør ham i sagen, så det kan komme med i næste nyhedsbrev. Nyhedsbrevet bliver mere spændende af at være skrevet af mennesker til mennesker.

Bestyrelsen vil gerne ønske alle medlemmerne en rigtig glædelig jul og et godt nytår

Gløgg og Juletræ i Gammelby



Forretninger og gågader har for længst pyntet med gran og glimmer for at lokke et par ekstra kroner op af folks lommer. Indrøm det bare: Du synes også at det er for tidligt at begynde på julen.

Men julen er nu også en herlig tid.

Når dette nyhedsbrev kommer ud, så har du garanteret allerede købt de første julegaver.

Selv om det ikke længere er som i Peters Jul, så er forventningerne dog de samme. Nu glæder børnene sig bare til at få internet på den computer, de fik sidste år.

• Radioen er begyndt at spille julemusik, og der er julegran i gaderne

• Og igen melder spørgsmålet sig: Moder står i køkkenet, nu skal hun traktere - eller skal hun trakteres?

• Ja, søndag den 5. december, skal hun trakteres.

Der holder Gammelby nemlig igen i år fast i traditionen:

Kl. 15.00 er der julegløgg, masser af æbleskiver og hyggeligt samvær hos Niels Åsted i nr. 25, og med alle de rare sager John har puttet i Gløggen, er kr. 20,- for voksne helt rimeligt. Børn kommer gratis med.

Kl. 17.00 spadserer vi hen på "Torvet", hvor vi tænder juletræet, der læner sig op ad Lene og Dans møbel-lade. Her synger vi et par af julens sange.

Vi håber alle byens borgere vil slutte op om denne hyggelige tradition. Vi glæder os til at se jer.

Højspændingsmaster



Ja sagen spøger stadig. Vi må konstatere at slaget imod højspændingsmasterne er tabt, efter at miljøminister Svend Auken tog sagen i egen hånd og fejede den offentlige mening af bordet med et penselstrøg.

Vi husker at alle kommuner på strækningen fra Esbjerg til Vejen var enige om at kabellægge denne højspændingsforbindelse.

Vi husker at Ribe Amt havde et enigt amtsråd for kabellægning.

Vi husker at protestbevægelsen imod højspændingsledningen fra Esbjerg til Vejen, havde indsamlet mere end 5000 protester fra berørte mennesker på strækningen.

Vi husker at Ribe Amtsråd på et møde torsdag den 18. marts 1999 skulle vedtage en anbefaling til regeringen om at kabellægge ledningen.

Vi husker desværre også at Svend Auken ved dekret af 16. marts overtog sagen, og ugyldiggjorde amtsrådets mening.

Hvilken rævekage der er bagt imellem ELTRA og miljøministeren er ikke til at sige, men vi må konstatere at højspændingsmasterne kommer op!

Landbogården i Brørup har sendt brev til de af sine medlemmer, der vil blive berørt af master, overhængte ledninger og markskader m.m. med råd og vejledning i, hvordan man får den bedste erstatning. Men da det jo ikke er alle berørte lodsejere som er medlem af Landboforeningen i Brørup, har Protestbevægelsen opfordret advokatfirmaet INTER-LEX advokaterne i Århus til at vurdere i hvilken udstrækning der måtte være chance for at lodsejere kan

få erstatning for den gene, masterne vil forvolde.

Efterfølgende har advokatfirmaet skrevet til SAMTLIGE lodsejere på strækningen fra Omme til Vejen, om mulighederne for ulempeerstatning.

Der er flere mennesker som ikke er direkte berørte

lodsejere på strækningen, som mener at deres ejendom eller andre værdier bliver berørt eller forringet af opførelsen af højspændingsledningen. Disse mennesker har ikke fået advokaternes brev.

Fra brevet citeres:

Det er væsentligt at slå fast at erstatningsfastsættelsen skal ske konkret og individuelt. Domstolene er således ikke bundet af landsaftalen indgået mellem landboforeningerne og Danske Elværkers Forening.

Landsaftalen er vejledende og vedrører alene landbrugsejendomme og kan derfor ikke anvendes ved nedlagte landbrug, industri og lignende ejendomme samt fritliggende villaer.

Hvis elanlægget ved en landbrugsejendom konkret giver større gener og større værditab end landsaftalen fører til, bør kræves højere erstatning. Det er derfor vigtigt, når erstatningskravet opgøres overfor elselskabet, at det sker efter en konkret individuel bedømmelse. Man er IKKE bundet af de satser, der fremgår af landsaftalen. Aftalen er som nævnt alene vejledende.

Erstatningen skal opgøres som værditabet på en ejendom ved at sammenholde værdien med og uden anlægget. Landsaftalens standardiserede takster vil ikke nødvendigvis tage dette hensyn.

Citat slut.

Brevet er på 4 sider, og der er meget interessant læsning.

Grundejerforeningen vil derfor opfordre til at de af vore medlemmer som føler sig mere eller mindre berørt af det

kommende højspændingsanlæg, og som ikke allerede har en dialog i gang med elselskabet, eller som føler sig tromlet lidt ned af selskabets advokater, tager kontakt med advokatfirmaet INTER-LEX, får en kopi af brevet og eventuelt får nogle gode råd om hvordan de skal forholde sig.

Man kan kontakte INTER-LEX på Strandvejen 94, Postbox 161, 8100 Århus C.

Telefon 87343434, telefax 87343400, E-mail: office@interlex-aarhus.dk

Vi vil også gøre opmærksom på at udgifterne til dette afholdes af den enkelte. Imidlertid er det jo sådan at mange har en forsikring med indbygget retshjælp, så spørg endelig jeres forsikringsselskab om muligheden for at få udgifterne dækket, inden man involverer sig yderligere.

De som ønsker at tale med Karen Thygesen, der er formand for protestbevægelsen, kan gøre dette på tlf. 75382543

GENFØRENEN

BESTYRELSEN:

Formand:

Niels Åsted, Gammelbyvej 25
Telefon: 75368161

Bestyrelsesmedlem:

Gert Møller Christensen,
Gammelbyvej 38
Telefon: 753688889

Kasserer & Redaktør:

John Holstein, Gammelbyvej 35
Telefon 75368666
Email: john@lite-flite.com

I redaktionen:

Lay out:

Shelly Mølgaard, Canada
Email: smolgaard@icao.on.ca

Trykning:

Michel Rahbek, Gammelbyvej 57
75368820

Københavnerturen den



John fortæller i bibliotekets rosenhave

Karl og Kim og John hentede bussen i Jels fredag aften. Det småregnede og Brændekilde lukkede kl. 21. Det var en bedaget Mercedes med ratslor og 37 sæder. Vi var i et sprudlende humør, for vi var fast besluttet på at turen skulle blive en succes. Den kunne ikke andet, for Christian Den Fjerde havde jo gjort forarbejdet for 350 år siden. Han vidste bare ikke, at vi kom.

Alt i alt var vi 23 der drog af mod København lørdag morgen kl. 7. -Ja, det var tidligt, men med gamle frøken Mercedes, skulle det vise sig at det ikke var et sekund for tidligt. Vi havde mobiliseret thermokander med kaffe og te, og på vejen hentede vi friske, lune rundstykker i Vejen. Mens Karl kørte 2 gange rundt i rundkørslen ved motorvejen, prøvede vi på ikke at få kaffen i den gale hals. Det var rigtig hyggeligt med ost og Gammel Dansk til at klare stemmen.

Der blæste en stiv søndervind, og da vi skulle østpå, havde Karl virkelig fået en opgave med at finde den rigtige tolerance på ratsloret, så vi blev i vor egen vejbane. Ret hurtigt gik det op for os at vi blev nødt til at finde os i at blive overhalet af splinternye turbo-busser med flystole og

aircondition. Duggen var dog forsvundet fra vores ruder da vi nåede til Storebæltsbroen. Efter et kort ophold på rasteplassen mente Karl, at vi var rustet til at krybe over broen med 20 m/sek sidevind fra højre. Vi nåede da også helskindet over til Sjælland hvor den venlige kassedame lænsede os for en mindre formue i bropenge.

Efterhånden som vi nærmede os København, kunne vi se at tidsplanen ikke holdt helt som ventet. Rent faktisk havde vi været en hel time længere undervejs end først beregnet, og selv om vi rykkede frokosten en halv time, så gik



Nyhavn

det lidt ud over tiden vi havde til rådighed på egen hånd. Endelig nåede vi Kongens Nytorv og standsede foran Charlottenborg.

I bussen havde vi delt Københavnerkort ud til alle, så vi kunne finde tilbage til Nyhavn til frokost.

Jeg er sikker på at nogle brugte tiden på at lægge nogle Gammelby-Dollars i Magasin og Illum, for selvom folk havde taget regntøjet med, tillod vejret desværre ikke den store strøgpromenade. Stormen gjorde det hurtigt af med et par paraplyer.

Klokken 13 var vi alle bænket i restaurant Cap Horn, og mens vi spiste en herlig frokost, stilnede regnen gud ske lov af, så det endte med at blive helt hæderligt. En af Åsteds venner var stødt til os, og det skulle senere vise sig at han kunne supplere med en masse viden om bygningerne i København.



Karlsombuschauffør

Efter frokost kørte vi ad Holmens Kanal, som lige indtil 1877 hed Størestgade. Forbi Holmens Kirke, over Holmens Bro og ind i folketingets gård ved Christiansborg. Så kørte vi videre langs Tøjhusmuseet og til venstre så vi kunne se Chr 4.s gamle Bryghus, som på trods af 2 store brande ser ud nogenlunde som da han byggede det i 1615-18.

Vi kørte videre rundt om Christiansborg, så vi kunne se det store slot fra bagsiden, ind over den kongelige ridebane.

Da vi parkerede, spadserede vi en tur ind i det Kongelige Biblioteks have, som i 1620 blev udgravet til krigshavn. Tøjhus havnen, som den hed, lå meget bekvemt med Tøjhuset på den ene side og Proviantgården på den anden side, beskyttet af Galejbygningen ud mod havneløbet. Havnen blev brugt i mere end 200 år, indtil den blev opfyldt i 1867-68. Nu er den en meget smuk rosenhave med et monumentalt springvand i midten, men som et levn fra en svunden tid, kan man stadig se et par store fortojningsringe

10.-1999

i muren indtil det gamle Kgl. Bibliotek, nu Rigsarkivet.

Det nyere Kongelige Bibliotek blev bygget i 1906 af arkitekt Hans Holm på fundamenterne fra Chr. 4.s Galebygning og har først i år måttet se sig overhalet af det nyeste bibliotek, der har fået navnet Den Sorte Diamant.

Diamanten er en utrolig flot bygning i glas og sort marmor, der hælder ud over vandet med en havnepromenade som helt sikkert bliver et tilbudsstykke for Københavnerne om sommeren. Personlig synes jeg dog, at det er lidt synd for den smukke gamle biblioteksbygning, at den først blev gemt bag en flad kassebygning i 1970, og nu er pakket helt væk bag den Sorte Diamant.



Nybaens kuldstryger

Men står man inde i bibliotekshaven, er man stadig ombrust af historiens vingesus. For selv om der nu kun er en lille dam med åkander og springvand, så er det ikke mere end godt 150 år siden det var en vigtig krigshavn, hvor kongen kunne ruste sine skibe med proviant og våben. Ser man mod øst har vi Proviantgården, som kongen byggede i 1602. Den brændte i 1626, men udbedredes straks. Nu huser den Geodætisk Institut og nogle folketingskontorer.

Mod vest ligger Chr.4.s Tøjhus fra 1604, der på trods af en brand i 1647 ligger der endnu som et af Europas rigeste militærmuseer.

Herfra gik vi rundt til Slotsolmen hvor Børsen ligger som nabo til Christiansborg og genbo til Holmens Kirke. Børsen er en af Københavns smukkeste bygninger, opført af Chr.4. i årene 1619 til 1640.

Kongen var en fremsynet mand, som ønskede handel til staden, og det var derfor oprindeligt en kombørs. Et sted hvor købmænd kunne sejle direkte til og aflevere deres ladninger fra begge sider, og hvor varemne blev lagret på 1. sal, mens mindre handlende havde deres boder bag de små døre i stueetagen, som stadig er der hele vejen rundt.

Holmens Kirkes bygning, der blev opført af Frederik 2. i 1562, tjente først som ankersmedie for flådens værft på Bremerholm. I 1619 lod Chr.4. den gamle smedie indvise som kirke for flådens folk

på holmen og i Nyboder. I 1641 lod han Holmens Kirke ombygge til korskirke.

I 1709 blev det lange lave gravkapel færdig, og her er vore berømte søhelte Niels Juul og Peder Tordenskiold steckt til hvile.

Nu trængte vi til en køretur, og den endte ved Rundetårn, hvor halvdelen af selskabet vandrede op ad snelegangen

til Thycho Brahes observatorium på toppen af det 37 m høje tårn.

Der var noget vindomsust deroppe, men en flot udsigt over Københavns tage og spir.

Som den excentriker han var, byggede Chr. 4. Rundetårn i 1642 helt efter sine egne ideer. Han ville kunne ride eller køre op til toppen, og det har bl.a. Tzar Peter den Store også gjort siden hen.

Ønsket om en kirke til studenterne, et bibliotek og et observatorium, blev her opfyldt i Trinitatis Kirke, hvor biblioteket lå i lofsetagen med indgang fra midten af Rundetårn.

Derefter kørte vi over Amalienborgs slotsplads, rundt om Frederiks 5.s



Nyboder

ryttenstatue for at konstatere at Dronning Margrethe ikke var hjemme, så vi fortsatte til Nyboder.

På den tid var der jo ikke kaserner eller anden form for militære forlægninger, så det tog alt for lang tid at samle flådens folk rundt om i by og på land i tilfælde af krig eller trusler. Derfor ville Chr. 4. gerne have en samlet bebyggelse for marinen. Planerne til Nyboder blev til i 1631, men først i 1635 blev den første længe opført. Det tog mange år at færdiggøre, og bydelen har da også undergået en del forandringer gennem tiden. F.eks. var de oprindelige huse kun i én etage. Dog er de gamle huse stadig gule, og der er stadig gamle toppede brosten i gaderne mellem dem.

Nu havde vi fået nok af Chr. 4. til at fordøje på én gang, og da klokken var mange, begav vi os på hjemvejen. Der var et udtalt ønske om at køre igennem Istedgade, så Karl svingede til højre dér. Vi havde bestilt nogle friskbagte pizzaer i Valby, så det var jo en herlig ting at svelge i varm pizza mens Karl manøvrerede frøken Mercedes vest på. Den medbragte flydende proviant fejlede bestemt heller ikke noget, og mens vi slukkede tørsten i Ceres Royal, sang vi alle de sange vi kunne huske, hele vejen hjem til Gammelby.

Det var en pragtfuld tur, som alle var enige om at vi godt kunne gøre om igen til næste år. Der er jo mange ting at opleve i København.

Og så kostede den kun kr. 200,- pr. næse.



Amalienborg

Læserbrev

Københavnerturen d. 2-10-99.

Kl. 7 i silende regnvej blev vi afhentet af en bus af ikke nyere årgang med Karl Knudsen som chauffør.

Vi skulle på den planlagte tur til København. Voksne, unge mennesker og børn. 23 personer i alt.

Efter at have fået varme rundstykker fra Kvickly ombord, kørte vi direkte mod Storebælts-Broen, hvor vi holdt en kort pause. På vejen dertil havde vi fået morgenmad med det der dertil hører, også en Gammel Dansk til at klare halsen med.

Vi kom i god behold over broen, selvom der til tider gav nogle gevaldige rusk i bussen.

Kl. 11 blev vi sat af ved Nyhavn, hvor vi havde 1,5 time på egen hånd.

Kl. 12. 30 skulle vi mødes på restaurant Cap Horn i Nyhavn, hvor vi spiste vores forudbestilte frokost, og kl. 15 startede rundturen i København. Vi så Tøjhusmusset, Børsen, Christiansborg, Proviantgården, Amalienborg, Den Sorte Diamant, Rundetårn og Nyboder.

Vi sluttede med en tur gennem Istedgade

John fortalte historien bag de forskellige seværdigheder, og det må siges, han havde læst

godt på lektien, det var meget interessant.

Inden vi forlod København var der blevet købt varme pizzaer, som vi spiste i bussen.

Efter at være blevet godt mætte, var der tid til fællessang, og ind imellem sangene kunne man rundt i bussen høre det sagde pst- pst fra de "blå colaer" fra Tyskland.

Da vi nåede Gammelby kl. 22 var stemningen høj.

Til slut skal der lyde en stor tak til grundejerforeningen for det gode initiativ, til John for

Rundvisningen, og til sidst men ikke mindst, tak til Karl for at han sørgede for at vi kom ud og hjem i god behold. Bussen overlevede også turen. Vi kan kun opfordre til, at der bliver arrangeret flere ture, og at der også er andre der kunne få lyst til at komme med.

Hilsen Os 5 der var med fra Gammelbyvej 55.

Lysmast



Her skal den nye lysmast stå

Som nævnt i sidste nummer af Nyhedbrevet, så er det lykkedes os at få kommunen til at opstille en ekstra lysmast ved den østlige indkørsel til byen. Det er jo sådan at "krydset" hvor Gammelbyvej går op mod Læborg, ikke er belyst af den eksisterende gadebelysning. Derfor vil de bløde trafikanter være meget udsat for farlige situationer i vinterhalvåret, specielt fra den trafik der kommer øst-fra ind i byen. De kan nemlig ikke se krydset før deres lyskegle rammer det. – Og kører man lidt for stærkt, så er det måske for sent.

Nu har elektrikerne allerede været her. Der er gravet et hul, og forberedelserne er gjort til opsætning af masten.

I som kører østpå ud af byen om morgenen når I kører på arbejde, kan se at der står en orangefarvet plasticmarkering lige ved nr. 19. Der kommer masten til at stå.

Vi glæder os til at få lys i den.

Legende Børn

Forrige år forsvandt skiltet med legende børn fra indkørslen til byen vestfra.

I år er det forsvundet fra den østlige ende. Hvem har dog brug for at fjerne sådanne skilte?

Grundejerforeningen finder det væsentligt at vi har disse skilte stående ved de 2 indfaldsveje til byen. Der er i forvejen alt for mange der ikke overholder

de 50 km/t begrænsning, når de kører igennem byen.

Prøv at kaste et blik på dit eget speedometer næste gang du passerer byskiltene.

Foreningen har indkøbt et nyt skilt, og det bliver opsat umiddelbart ved siden af det østlige byskilt ved vejen op mod Læborg.

Landsbypolitik

I sidste udgave af Nyhedsbrevet omtalte vi den enestående mulighed der bød sig for at få indflydelse på den politik der skulle føres i fremtiden, ikke alene indenfor kommunen, men også i amtet.

Som medlem af forstadsforsamlingen, er Gammelby Grundejerforening naturligvis interesseret i at vore medlemmer får så gode vilkår som overhovedet muligt.

Desværre var der ikke det store fremmøde til den orienteringaften vi holdt hos Niels Åsted den 26. august, men vi der var der, fik da vendt nogle ønsker af mere lokal art.

Under punktet Turisme, Fritid, naturstier og seværdigheder mener vi jo at vi her i Gammelby er privilegerede i stor udstrækning, idet vi bor som nabo til en perle af naturrigdom, som der er langt imellem.

Gammelby Mose byder på sjældne planter, vilde dyr, mange rovfugle og mulighed for pragtfulde naturoplevelser.

Når man færdes dernede i mosen og ligger på lur for at se grævlingen eller rådyrene og ved at man har mindre end en kilometer hjem, ja, så føler man sig virkelig privilegeret.

- Lige indtil man støder på et gammelt køleskab eller et bilvrag der ligger og rustet op.

Det er svært at forestille sig hvad der er foregået inde i hovedet på de mennesker

som har skilt sig af med dette affald ved blot at slæbe det ned i mosen og dumpe det i naturen.

Det kan i hvert fald ikke være folk som selv færdes i naturen. Det kan heller ikke være folk som er bare den mindste smule miljøbevidste, og det kan slet ikke være folk som er besiddelse af lidt æstetisk sans. Jamen så kan det jo slet ikke være folk fra Gammelby !!!

Jamen det er da træls at dem ovre fra den næste by bare bruger "vores" mose som losseplads.

Howdan skal vi stoppe det ?

Og hvordan skal vi få fjernet alt det skrammel ?

Der er mulighed for at få bevilget midler til forskellige projekter indenfor dette landsby-projekt.

Det er Grundejerforeningens hensigt at søge nogle af disse midler til en oprydning på den ene eller den anden måde.

Den endelige rapport fra arbejdsgrupperne i Landsby-projektet ventes færdig omkring den 1. december, og vi er spændt på, i hvilken retning rapporten anbefaler at arbejdet og midlerne prioriteres.

Vi vender tilbage med nyt i denne sag i næste nummer af Nyhedsbrevet.



Vejnavn

Gammelbyvej er nok en af de mærkeligste veje i Danmark. Den er ca. 6 km lang, og den har 3 sideveje som alle sammen hedder Gammelbyvej.

Naturligvis har den lokale post vænnet sig til dette underlige system, som ikke er helt logisk.

Men kommer der gæster til byen som aldrig har været her før, så kan det knibe nogle gange.

Af hensyn til disse, og af hensyn til udryknings- og redningskøretøjer, ville det måske være hensigtsmæssigt at hver vej havde sit navn.

Derfor kunne vi godt tænke os at spørge alle jer borgere på Gammelbyvej, om I synes det er en god ide at Grundejerforeningen arbejdede videre med ideen om at ændre navnet.

Vi kunne tænke os at foreslå at vejen fra Dans gule længe og ned til mosen kom til at hedde:

Gammelby Mosevej, og vejen fra nr. 42 og nordpå kom til at hedde Gammelby Møllevej efter den gamle mølle i nr. 38. Endelig er der vejen op mod Læborg i den østlige ende af byen. Det ville være naturligt at kalde den **Agerlandhøjvej**.

Giv din mening til kende overfor bestyrelsen. Er det en god ide, eller er det en dårlig ide.

Du kan få fat i os her:

Niels Åsted, Formand, Gammelbyvej 25, Tlf. 75368161

John Holstein, Kasserer og Redaktør, Gammelbyvej 35, Tlf. 75368666

Gert Møller Christensen, Bestyrelsesmedlem, Gammebyvej 38, Tlf. 75368889



**Glædelig Jul
til Gammelby**

Har du hørt at:

At der er Sognejulefrokost i Læborg forsamlingshus den 20. november kl. 19.00.

Det koster kr. 140,- pr. næse og der er tilmelding til Percy Nissen på 75368018

At siden sidste nyhedsbrev er Hanne Dons og Flemming Hansen flyttet ind i nr. 61.

Rigtig hjertelig velkommen til dem. Og ligeledes er Brian Olsen flyttet ind i nr. 42. Rigtig hjertelig velkommen til ham.

At Lenes Almue har fået ny lastbil.

At vi påtænker at bringe et interview med en familie i medlemsskaren i det næste Nyhedsbrev.

At vi allerede er i gang med at tilrettelægge Sct. Hans bålet til år 2000. Det bliver naturligvis placeret samme sted som sidste år: I Jacob Mortensen lille grusgrav nede ved mosen.



At Nr. 3 vindmølle er kommet op hos Niels Bøgedal på Hundsbæk

At der var skorstensbrand i nr. 61 forleden dag. Det var efter sigende ikke noget alvorligt, selv om brandvæsenet kom med udrykning.

At generalforsamlingen i grundejerforeningen er fastsat til mandag den 20.-3.-2000 kl 19.30 hos Niels Åsted i nr. 25. Der vil komme nærmere indkaldelse i næste nyhedsbrev.

ANNONCE: UDLEJNING

TELT

Grundejerforeningens telt er på 60 kv.meter og kan lejes af foreningens medlemmer til konfirmationer, barmendåb og andre festlige lejligheder. I løbet af sommeren 1999 er der kommet borde og 50 stole til, så der er mulighed for bespisning af 50 personer.

Har I planlagt en fest, så kontakt John Holstein på 75368666, og reservér teltet. Det koster kr. 500,- pr. gang incl. Stole og borde.

BORDE OG/ELLER STOLE

I kan også leje borde og stole uden teltet. Pris kr. 100,- pr. gang.

SØLVBRILLUPS STATIV.

Som I kan læse andet steds i bladet, så er det sidste skud på stammen en portal til pyntning af æresport til f.eks. sølvbryllup.

I stedet for at tømre et stativ sammen af brædder, kan dette nu lejes af foreningen. Det er så smart at det ligger ned på 4 specielle bukke, mens man pynter det, og når det er pyntet færdigt, så rejser man det op og stiller det på de 2 betonsokler som følger med.

Stativet er justerbart i højden med to indstillinger, således at det passer til alle døre.

I kan se på billedet hvordan det ser ud. De 2 Dannebrogslag følger med. Vi har endnu ikke fået fremstillet et "Tillykke"-skilt, men det skal jo sidde i den øverste trekant.

Såfremt der er nogen som har planer om at leje denne portal, så sig lige til i god tid, så kan vi evt. få sat gang i et skilt til lejligheden.

Pris pr. gang kr. 100,-

Med det antal trailere der er i byen, burde det ikke være noget problem at få sagerne transporteret. Når teltet skal sættes op og tages ned, så er det nok en god ide at en af os der har prøvet det før, er med. Ring og tal med os om det. Det er John der tager sig af udlejningen. Ring på 75368666, eller i arbejdstiden på 75583737.

Beplantning i Gammelby

Sidste år berørte vi ønsket om at plante flere træer i byen. Både mod nord ad Mollevejen op mod nr. 42, og mod syd ned mod mosen.

Tiden for plantning blev forpasset, og vi genoptog spørgsmålet på generalforsamlingen, hvor alle var enige om at det var en god ide, og adskillige tilstedeværende meldte sig som hjælpere. Det glæder vi os til.

Datoen er sat. Det bliver lørdag den 27. november

På søndag den 21. kommer vi lige rundt og får en sludder med dem der bliver berørt af beplantningen og får en aftale om hvor man synes de skal stå. Så sætter vi nogle pinde i jorden, så stederne er markeret.

Den 27. november mødes vi så kl. 10. hos Niels Åsted. Der deler vi os op i 2 hold. Det ene hold kan vi kalde hul-gravningsholdet.

Det andet hold kan vi kalde træ-flytningsholdet.

Mens hold 2 henter træerne både i mosen og hos Søren og Lene, graver hold 1 hullerne, og vi planter derefter de nye træer sammen.

Grundejerforeningen sørger for lidt proviant hed ad vejen.

Foruden de som allerede har meldt sig til denne beplantningsdag, er alle andre interesserede mere end velkomne. Jo flere hænder vi er, jo hurtigere går det.

Vi ses den 27. kl. 10 hos Niels Åsted i nr. 25.